

Leidingsboekje

KSA Lotenhulle-Poeke Jongens



Voorwoord

Na opnieuw een paar maand zonder KSA is het eindelijk weer zover, de start van een nieuw werkjaar! Dit jaar zullen we jullie opnieuw tweewekelijks een leuke zaterdagmiddag bezorgen met toffe activiteiten, bosspelen, dorpspelen, evenementen, een zomerkamp en nog zo veel meer.

Een nieuw jaar brengt ook enkele nieuwe veranderingen met zich mee en deze zullen jullie vooral opmerken in de leidingsploeg. We hebben afscheid moeten nemen van twee leiders, maar we verwelkomen ook graag drie nieuwe mankrachten in onze KSA.

We namen met spijt in het hart afscheid van 'KSA-anciens' Michael en Artur. Zij hadden beide vele jaren ervaring als KSA-leider, en zullen zonder twijfel gemist worden. Maar niet getreurd want we verwelkomen graag Gilles, Maurice en Tristan! Zij zullen ons team dit jaar versterken en het beste van zichzelf geven.

Er treedt ook een verandering op in de hoofdleidersgroep! Robin en Seppe zullen net als de voorbije twee jaar er alles aan doen om het werkjaar in goede banen te leiden, maar dit jaar vervoegt Berten zich bij deze twee. Wanneer je met vragen of opmerkingen zit, aarzel dan zeker niet om een van hen te contacteren!

Ook in onze groepsverdeling zijn er twee veranderingen: dit jaar zullen de Knapen (1^e, 2^e en 3^e middelbaar) de oudste groep van onze KSA zijn. Daarnaast komt onze Pagaddeergroep (3^e en 4^e leerjaar) dit jaar weer terug, hoera!

We sluiten deze inleiding alvast graag af met een woordje van dank! Dank aan de leiding voor alle vrije tijd, energie en moeite die ze er toch altijd weer in steken. Dank aan onze ouders die ons steunen in alles wat we doen voor de KSA, en voor het vele weg zijn van huis. Dank aan de leden, voor hun enthousiasme en die stralende glimlach die ons altijd weer de kracht geeft om verder activiteiten te geven. En vooral dank aan jullie, ouders, voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Jaarthema – Kameraad in 't Kwadraat

Vriendschap is gelijkwaardig geven en nemen en te allen tijde de mogelijkheid hebben om jezelf te zijn. Vriendschap is sympathie en empathie. Dat is wederzijds begrip en medeleven tonen. Dat is eerlijk durven zijn, ook in situaties waarin het voor anderen moeilijk kan zijn om de waarheid te spreken of te horen. Vriendschap is je eigen gevoelens durven uiten, fouten en vergissingen durven maken zonder bang te zijn dat je daarvoor wordt veroordeeld. Vriendschap is vertrouwen in elkaar. Vriendschap is zorg dragen voor elkaar.

Aan de basis van elke vriendschap ligt ten minste één gezamenlijke interesse of ervaring. Bij de start van ieders KSA-carrière is die ene gemeenschappelijke interesse: KSA! De gezamenlijke ervaringen worden opgebouwd doorheen de KSA-carrière en versterken vriendschappen die vaak al van jongs af aan beginnen. Uit die levenslange vriendschappen vloeien er connecties waarop zowel nu als later beroep kan gedaan worden. De vriendschappen die je bij KSA sluit zijn oprecht, zonder houdbaarheidsdatum en bevatten net dat tikkeltje meer.

Zowel leiding als leden dragen zorg voor elkaar door binnen de beweging met respect naar iedereen te luisteren. De deur staat altijd open voor een goed gesprek, een luisterend oor, een schouderklop, een glimlach of een leuke activiteit tijdens KSA.

Bij KSA dragen we allemaal een verantwoordelijkheid over en voor elkaar. Vriendschap bij KSA reikt veel verder dan de activiteiten op zaterdag. KSA'er ben je namelijk niet voor even, dat ben je voor het leven.

Bij KSA zijn we 72.000 handen op één buik. Je vindt er de vriendschappen met net dat tikkeltje meer. Bij KSA vind je jouw kameraad in't kwadraat!



Leidingsgroep

Zonder de leidingsgroep is er uiteraard geen KSA mogelijk. De meeste leiders zijn net zoals jullie nog jaren lid geweest. Ze weten dus als geen ander welke activiteiten de leden geweldig zullen vinden.

Robin Vanhoeijen - hoofdleider



Robin start met enorm veel goesting aan zijn 16e KSA-jaar! Ondertussen kennen jullie hem als hoofdleider, en deze functie zal hij dit jaar terug samen met Seppe en nieuwkomer Berten op zich nemen. Buiten de KSA is Robin ook student aan de UGent, waar hij zal starten aan zijn Master Biomedische Wetenschappen in de neurowetenschap. Tussen het studeren en de KSA door, kan je Robin voornamelijk terugvinden op muziekconcerten, op een feestje, op het squashterrein of achter zijn schetsboeken. Ondertussen is het geen geheim meer dat Robin zijn lievelingsdier een leeuw is, benieuwd dus aan welke groep hij dit jaar leiding zal geven! Robin belooft alvast om er opnieuw een superdupermegafantastischleuk jaar van te maken en zich voor 1000% te smijten!!

Seppe Van Der Sichel - hoofdleider



Gegroet jongemanskerels! Na een onafgebroken KSA-carrière van 15 jaar heeft Seppe ferme goesting om er dit jaar opnieuw een jaartje bij te doen. Seppe zal zoals afgelopen twee jaren wat zaken regelen achter de schermen voor onze KSA, samen met Robin en nieuwkomer Berten. Als er wat tijd overblijft, durft Seppe al eens achter zijn bureau te kruipen. Deze 21-jarige leider vat namelijk zijn laatste jaar als student

Industrieel Ingenieur bouwkunde aan de KU Leuven in Gent aan. Seppe twijfelt er niet aan dat dit werkjaar nog een fenomenaler werkjaar wordt dan vorig jaar. De knotsgekke activiteiten van hem vliegen jullie kant op, maar voor welke groep dat is, ontdekken jullie op de startactiviteit!

Berten De Gussem - hoofdleider



Berten begint met goede moed aan zijn derde jaar als leider en eerste jaar als hoofdleider. Zijn KSA-carrière reikt van de Leeuwttjes tot Jonghernieuwers. Buiten de KSA kan je hem vinden op de tennisvelden van Ruiselede of op een terras om iets te drinken met zijn vrienden. Hij begint aan zijn eerste jaar Diergeneeskunde in Gent. Berten kijkt alvast uit naar het kamp en is zich volop aan het opladen om zijn leden het beste van zichzelf te geven!

Georges Sucaet



Yooo de mannen!!! Na 15 jaar KSA is Georges nog steeds met vol enthousiasme klaar om de beste activiteiten ooit in elkaar te knutselen!! Georges ziet KSA als een uitlaatklep in zijn vrije tijd. Hij vindt het dan ook belangrijk dat iedereen zich voor 100% amuseert en zich vermaakt in de groep!! Naast KSA kan je Georges vinden op zijn werk als schilder en decorateur. Hij kan jullie nu al beloven dat het weer een top jaar gaat worden net als de andere jaren :))

Brecht Van Hoecke



Brecht begint aan zijn zesde leidingsjaar met nog altijd evenveel enthousiasme en goesting als in zijn eerste. Hij staat op het punt om aan zijn laatste jaar Industrieel Ingenieur te starten aan de KU Leuven. De KSA is een plaats waar school even kan vergeten worden en we kunnen ontspannen. Hij wil ervoor zorgen dat de leden een spetterend jaar beleven en heeft daar alvast ontzettend veel zin in!

Jarne Ceulenaere



Net als vorig jaar begint Jarne met goeie moed aan zijn 2^e jaar als leider! Dit jaar start hij aan zijn 4^e en laatste jaar Handelswetenschappen aan de UGent. Meestal vind je Jarne dan ook achter zijn boeken, maar in zijn vrije tijd kan je hem ook zien op de voetbalterreinen van WSL, in de fitness of op café om iets te drinken met zijn vrienden. Jarne kijkt er alvast naar uit om er net als vorig jaar een fantastisch werkjaar van te maken!

Ludo De Marlie



Ludo begint aan zijn 2^e jaar als leiding met enorm veel enthousiasme. Na zijn eerste jaar kan Ludo niet wachten om de eerste activiteit te starten. Hij studeert Automotive management in Vives te Kortrijk. Naast studeren kan je hem vinden bij Autocenter Luc in Lotenhulle en op zondag kan je hem soms eens zien zitten op de bank bij de welberuchte zondagsreserven van WSL. Ludo kijkt

enorm uit om samen met zijn medeleiding er een spetterend jaar van te maken. Hij wil graag dat de leden een fantastisch jaar tegemoet gaan en zal er dan ook alles aan doen om dit mogelijk te maken! Aan welke groep zou Ludo dit jaar leiding geven? Voor jou een vraag, voor hem een weet. Waar Ludo naar uitkijkt dit jaar: Kamp en ZvdF 2023!

Alexander Verbeke



Alexander begint dit jaar aan zijn 4e jaar als leider. Hij heeft er weer ontzettend veel zin in om zich er volop voor in te zetten, en toffe activiteiten voor te bereiden. Buiten de KSA doet hij aan freestyle riding met zijn moto. Wat zijn plannen zijn met school is nog steeds een raadsel. Hij kijkt alvast heel hard uit naar de leuke momenten.

Zeger De Gussem



Zeger zit al 11 jaar in de KSA en start zijn 2e jaar leiding. Hij is nog lang niet van plan om te stoppen. Zeger volgt Wetenschappen-wiskunde 8 uur in De Bron Tielt en droomt ervan om astrofysica te studeren. Naast de KSA geeft hij les aan kinderen op de tennisvelden in Ruiselede. Hij speelt ook tafeltennis in Aalter.

Tristan Huygelier



Tristan is een nieuw gezicht in de leidingsgroep maar geen nieuw gezicht binnen onze KSA. Hij is al tien jaar lid in de KSA dus heeft hij de leuke activiteiten wel onthouden. Tristan start in het vijfde middelbaar en volgt AT in VTI Deinze. Naast de KSA kun je hem ook vinden achter zijn PlayStation. Hij kijkt alvast uit naar het komend jaar.

Maurice Plasschaert



Maurice is een nieuw gezicht in de KSA-leidingsploeg. Hij gaat al zo een 10 jaar naar de KSA, van zijn kleins af aan dus. Hij volgt Wetenschappen-moderne talen in Sint Hendrik in Deinze. Hij houdt zich bezig met basket te spelen en soms eens te spelen op de PlayStation. Hij heeft er al heel veel zin in om volgend jaar activiteiten voor jullie te voorbereiden.

Gilles Rodts



Gilles begint met veel enthousiasme aan zijn eerste jaar als leiding. Naast de KSA kan je hem vinden bij de volleybal in Aalter, of aan het café in Poeke. Hij begint aan zijn vijfde jaar Latijn-Wiskunde in Emmaüs Aalter. Hij heeft er alvast heel veel zin in en kan niet wachten om leiding te geven!

Banleiding

Elke groep heeft dit jaar opnieuw een banleider, deze persoon is de verantwoordelijke van de groep. Jullie kunnen bij hen terecht voor kleine vragen die betrekking hebben tot de groep, zoals verloren voorwerpen, vragen over een speciale activiteit of als er iets gebeurd is binnen de groep waar u het graag nog eens zou over hebben.

Zij zijn steeds telefonisch te bereiken op

- Banleider Leeuwtjes: Robin – 0471 09 73 66
- Banleider Pagadders: Zeger – 0483 07 81 54
- Banleider Joro's: Berten – 0485 33 23 80
- Banleider Knapen: Seppe – 0468 30 47 96

Voor al uw andere vragen kan u dag (en nacht 😊) terecht bij de hoofdleiding, hun contactgegevens staan op de laatste pagina van dit boekje.

Evenementen

Naast de tweewekelijkse activiteiten op zaterdagmiddag, organiseert de KSA ook nog tal van andere evenementen. Sommige zijn specifiek gericht naar de leden en anderen voor alle inwoners van Lotenhulle, Poeke en omstreken. De winst die we uit deze evenementen halen is bedoeld voor het aankopen of onderhouden van het spelmateriaal en het organiseren van activiteiten.

De belangrijkste evenementen vindt u hieronder terug, met telkens een klein woordje uitleg erbij.

Startactiviteit (24 september)

De startactiviteit is, zoals het woord zelf zegt, de eerste activiteit van het werkjaar. Op deze namiddag zijn alle reeds ingeschreven leden, alsook de nog niet ingeschreven leden, welkom om eens te komen proeven van wat we juist allemaal doen op de KSA.

Eetfestijn (12 november)

Het eetfestijn is het eerste grote evenement van het jaar. Op deze avond organiseren we al sinds jaar en dag een gezellige avond waarbij zowel de leden, als familie en vrienden van harte welkom zijn om frietjes met stoofvlees te komen eten.

Filmnamiddag (7 januari)

De eerste activiteit na een drukke kerstvakantie is de filmnamiddag. Dit is een evenement dat samen met de KSA Lotenhulle-Poeke Meisjes georganiseerd wordt. Tijdens deze middag worden er drie films afgespeeld, afgestemd op de leeftijd van uw zoon.



Weekend (24 tot en met 26 februari)

Voor de derde keer in de geschiedenis van de KSA organiseren wij een weekend. Een jaar wachten tot het volgende zomerkamp vonden wij net iets te lang, dus waarom niet eens halverwege het werkjaar op weekend gaan? Een weekend is ook het perfecte voorsmaakje van het zomerkamp. Op deze manier kunnen de twijfelaars al eens meemaken wat een kamp juist inhoudt.

Snoepverkoop (4 maart)

Iedereen die in Lotenhulle of Poeke woont, weet hoogstwaarschijnlijk wel al wat de snoepverkoop inhoudt. Tijdens deze volledige dag gaan alle leden van de KSA op stap in Lotenhulle en Poeke om de lekkerste snoepjes te verkopen.

Zonde van de Fuiftijd (15 april)

Zonde van de Fuiftijd is de grootste fuif in Lotenhulle en ook het grootste evenement dat de KSA organiseert gedurende het werkjaar. Het merendeel van de leden is nog iets te jong om naar een fuif te komen, maar de leden uit de oudere groepen zijn natuurlijk wel altijd welkom om zich eens helemaal uit te leven op de dansvloer.

Slotactiviteit (1 juli)

Om het werkjaar af te sluiten organiseren wij op de eerste zaterdag van de zomervakantie een daguitstap op verplaatsing. Naar waar deze uitstap dit jaar zal gaan is nog een groot bewaard geheim. Het is wel geen geheim meer dat dit een dag wordt om niet te vergeten.

Zomerkamp

De data voor ons zomerkamp liggen nog niet helemaal vast, vanaf wij die data hebben delen wij ze per direct met jullie mee!

Contact

Voor elke vraag, klacht of opmerking zoals: adreswijzigingen, terugbetaling mutualiteit... in verband met de KSA, kan u steeds bij ons terecht. Wij zullen er alles aan doen om u zo rap en zo goed mogelijk te helpen.

Contact met ons opnemen kan via onderstaande media:

- E-mail: ksa.lopoe@gmail.com
- Telefoon hoofdleiding:
 - Robin Vanhoeijen** – 0471 09 73 66
 - Seppe Van Der Sichel** – 0468 30 47 96
 - Berten De Gussem** – 0485 33 23 80

Voor meer info over activiteiten, evenementen... of voor foto's van de activiteiten te bekijken, kan u ook altijd terecht op onze website. [**www.ksalotenhullepoeke.be**](http://www.ksalotenhullepoeke.be)

